

Συναγωνίστριες –συναγωνιστές, φίλες και φίλοι

Η σωματειακή επιτροπή του συνδικάτου ΟΤΑ, των εργαζομένων στο δήμο Περιστερίου, πήρε αυτή την πρωτοβουλία να καλέσει σωματεία και φορείς της πόλης, σε μια προσπάθεια να οργανώσουμε την πάλη μας απέναντι σε κάθε μολυσματικό παράγοντα που επιβαρύνει την υγεία κατοίκων και εργαζομένων όπως ο Σταθμός Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων που έχουμε απέναντι μας.

Για να δώσουμε τη μάχη για την μετατροπή του αμαξοστάσιου αλλά και του συνόλου του οικοδομικού τετραγώνου σε χώρο πρασίνου και αναψυχής για όλους τους δημότες.

Συναγωνίστριες –συναγωνιστές, φίλες και φίλοι

Οι παλιοί Περιστεριώτες γνωρίζουν πολύ καλά την ιστορία αυτής της περιοχής. Το γνωρίζουν, γιατί πολλοί από αυτούς, συμμετείχαν σε έναν αγώνα για να αλλάξει όψη. Άλλοι γιατί ήταν οι γονείς τους που δεν «κάθισαν στα αυγά τους», γιατί τους τα μετέφεραν άνθρωποι που δεν συμμορφώθηκαν με το «Βασίλη κάτσε φρόνιμα να γίνεις νοικοκύρης», που συγκρούστηκαν σε άλλες εποχές, για να έχουν το δικαίωμα να μεγαλώνουν αυτοί και τα παιδιά τους σε πιο ανθρώπινο περιβάλλον. Έχει αξία να την επαναλάβουμε σύντομα, για να τη θυμηθούν οι παλιότεροι. Να την γνωρίσουν οι νεότεροι.

Από τα μέσα του 1970, ο λαός του Περιστερίου αγωνίστηκε - απαίτησε το σύνολο του οικοδομικού τετραγώνου που αποτελείται από το χώρο του γκαράζ, το νεκροταφείο, το άλσος και το εκθεσιακό κέντρο να αποδοθεί στους κατοίκους της περιοχής ως ενιαίος χώρος πρασίνου και αναψυχής.

Απέναντι τότε από τον Περιστεριώτικο λαό ήταν τεράστια οικονομικά συμφέροντα. Οι καταπατητές, η Εθνική Τράπεζα, ο ΟΑΣΑ, με βαστάζους τις εκάστοτε κυβερνήσεις διαχρονικά, και από κοντά την επίσημη εκκλησία.

Οι σκληροί αγώνες των Περιστεριωτών, με σύμμαχό τους τη διοίκηση Φωλόπουλου, ξεκινώντας από καθημερινές διεκδικήσεις, καταλήψεις επιμέρους χώρων, συγκρούσεις με τους καταπατητές, τους μπράβους τους και τους κρατικούς μηχανισμούς καταστολής, φτάνοντας με μαζικές πορείες που έπαιρναν μέρος χιλιάδες εργαζόμενοι, που έφταναν με τα πόδια ως τα υπουργεία, έφεραν καρπούς. Την αναγνώριση της περιοχής ως χώρου που πρέπει να αξιοποιηθεί από τους δημότες.

Καταλύτης και επιταχυντής των εξελίξεων, ώστε πρακτικά οι χώροι να γίνουν αξιοποιήσιμοι, ήταν τα παιδιά της νεολαίας - τα παιδιά της ΚΝΕ με την οργάνωση του φεστιβάλ.

Από το 1977 ως και το 1983 οι χώροι γύρω από το άλσος πήραν ζωή, άλλαζαν ραγδαία. Από συντρίμια, εγκαταλελειμμένους στάβλους, βουνά με μπάζα και κάρβουνα, φτιάχτηκε μέχρι και θεατράκι με εξέδρες.

Μπροστά στην αποφασιστικότητα και αποτελεσματικότητα των αγώνων των εργαζομένων, οι μεγάλοι καταπατητές, οι τράπεζες έβγαλαν όλο τους το ταξικό μίσος.

Ξεκινώντας με άρμα τη διοίκηση Δημητρακοπούλου, από τα μέσα της δεκαετίας του 80, λύσσαξαν να διώξουν το φεστιβάλ της ΚΝΕ. Αμέσως μπήκε στο σχεδιασμό τους, η εμπορευματοποίηση του άλσους ξεκινώντας από την κατασκευή του εκθεσιακού κέντρου.

Μπαίνοντας στον 21ο αιώνα, τη σκυτάλη παίρνει η σημερινή δημοτική αρχή Παχατουρίδη που όχι δεν υλοποιεί τις δεσμεύσεις της για την απομάκρυνση

του αμαξοστάσιου και την μετατροπή του σε χώρο πρασίνου αλλά εμπορευματοποιεί το χώρο, επιβαρύνοντας ακόμα περισσότερο με τη δημιουργία του ΣΜΑ, το ήδη επιβαρυνόμενο περιβάλλον της δυτικής Αθήνας από χωματερές και εργοστάσια. Θωράκισε ακόμη περισσότερο τη μονιμοποίηση του αμαξοστάσιου και του ΣΜΑ αναπτύσσοντας και νέες κτιριακές εγκαταστάσεις στο συγκεκριμένο χώρο.

Παράνομες μεν αλλά με την ανοχή όλων των κυβερνήσεων και περιφερειακών αρχών, λειτουργούν μέχρι και σήμερα, μιας και το κόστος μεταφοράς απορριμμάτων το βάζουν πάνω από την ανθρώπινη ζωή.

Συναγωνίστριες –συναγωνιστές, φίλες και φίλοι

Σήμερα όλη αυτή την κατάσταση έρχεται να νομιμοποιήσει με το νέο αντιπεριβαλλοντολογικό νομοσχέδιο, η κυβέρνηση ΝΔ. Συνέχισε από εκεί που το άφησε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ.

Βρήκαν τη στιγμή να το περάσουν στα μουλωχτά, εκμεταλλευόμενοι μια περίοδο που η κύρια προσοχή του λαού είναι αντικειμενικά στραμμένη αλλού. Είναι στραμμένη στην πανδημία και στην προστασία της υγείας του.

Δεν είναι υπερβολή να πούμε πως αυτό το δήθεν περιβαλλοντικό νομοσχέδιο το έγραψαν οι ίδιοι οι βιομήχανοι ένα χρόνο πριν.

Τότε που ο ΣΕΒ, με το ενημερωτικό του δελτίο, ουσιαστικά υποδείκνυε στην κυβέρνηση τι να κάνει για το περιβάλλον, ζητώντας ταχύτερη περιβαλλοντική αδειοδότηση για να γίνουν περισσότερες επενδύσεις.

Η κυβέρνηση της ΝΔ, σε πλήρη συνεννόηση με τις δημοτικές, μαζί και αυτή του Περιστερίου, χωροθέτησαν και νομιμοποίησαν ήδη υφιστάμενους, παράνομους ΣΜΑ, χωρίς κανένα κριτήριο για την υγεία του λαού και το

περιβάλλον σε 23 περιοχές της Αττικής. Θέλουν να «αγοράσουν χρόνο», συντηρώντας μια άθλια κατάσταση για τον λαό, ώστε να βρουν οι επιχειρηματίες παρθένο έδαφος για να επενδύσουν μελλοντικά!

Ο κύριος λόγος που θα έπρεπε να περάσει το νομοσχέδιο εν μέσω πανδημίας είναι ξεκάθαρος.

Γιατί πολύ απλά κανένας δεν συμφωνεί με αυτό το νομοσχέδιο.

Γιατί έχει καταδικαστεί από οργανώσεις και φορείς που ασχολούνται με την προστασία του περιβάλλοντος, από εργατικά σωματεία κι αυτοαπασχολουμένων, γιατί υπάρχουν επιστημονικές εκθέσεις που μιλάνε για την έκταση της επιβάρυνσης του περιβάλλοντος στην δυτική Αθήνα και την αυξημένη μετάδοση των καρκίνων σε σχέση με την υπόλοιπη Αττική.

Αυτοί που μέσα στην πανδημία ανακοίνωναν αντιλαϊκά μέτρα βγαίνοντας στις τηλεοράσεις στο πλάι επιστημόνων, αυτοί που έβαζαν μπροστά τους επιστήμονες κι οι ίδιοι υποτίθεται ακολουθούσαν τις οδηγίες τους για το πως θα λειτουργήσουν τα σχολεία, τι μέτρα θα παρθούν στους χώρους δουλειάς, στα καταστήματα, πως θα γίνονται οι μετακινήσεις μας και ένα σωρό ακόμα άλλα, τώρα τους εξαφάνισαν τους επιστήμονες.

Μαζί τους εξαφανίστηκαν και οι μελέτες που αποκαλύπτουν ότι στην Δυτική Αθήνα και στη Δυτική Αττική υπάρχει ηφαίστειο ρύπων από τη λειτουργία της χωματερής της Φυλής. Μαζί τους εξαφανίστηκαν και τα στοιχεία που δείχνουν πως έχουν γεμίσει με καρκίνο τις ζωές μας.

Μπροστά στον κάλλη που είναι το καπιταλιστικό κέρδος των επιχειρηματιών, τι είναι ο πόνος δηλαδή η ζωή των εργαζομένων... Για τις κυβερνήσεις, τις περιφερειακές και δημοτικές αρχές πυξίδα της πολιτικής τους είναι το επιχειρηματικό κέρδος. Για αυτό το κέρδος νομοθετούν, για αυτό το κέρδος

ευτελίζουν κάθε έννοια περιβαλλοντικής αδειοδότησης, με τις εξπρές αδειοδοτήσεις κάθε είδους που θα ανατίθενται σε ιδιώτες. Αυτό είναι το περιεχόμενο του ψηφιακού μετασχηματισμού του κράτους. Κράτος, εχθρός του λαού, στην υπηρεσία των επιχειρηματιών.

Το καινούργιο πλαίσιο αδειοδότησης ολοκληρώνει ουσιαστικά τη νομοθεσία του 2011, που το διατήρησε και ο ΣΥΡΙΖΑ παρά τις τότε δήθεν διαμαρτυρίες του. Σήμερα «έχει βγει στα κεραμίδια» για το περιβαλλοντικό νομοσχέδιο, λες και η στρατηγική της δήθεν «πράσινης ανάπτυξης» δεν είναι και δική του στρατηγική. Λες και δεν έχει τη σφραγίδα του ΣΥΡΙΖΑ το μεγαλύτερο οικολογικό έγκλημα στην Αττική, που είναι εδώ και δεκαετίες η χωματερή στα Φυλή, που μάλιστα την επέκτειναν και ήθελαν να την αντιγράψουν κι αλλού. Λες και δεν είναι στόχος τους η καρκινογόνα καύση, με τα γνωστά αποτελέσματα στον Βόλο και άλλου.

Η περιφερειακή αρχή της Δούρου εκλέχθηκε το 2014 με σύνθημα ότι «θα κλείσει το ΧΥΤΑ Φυλής» και τελικά αποχώρησε έχοντας διογκώσει την ταφή απορριμμάτων στη χωματερή της Φυλής, ενισχύοντας την ιδιωτικοποίηση της διαχείρισης απορριμμάτων και τους προϋπολογισμούς προς τους επιχειρηματικούς ομίλους με χρήματα από το «ξεζούμισμα» του λαού.

Συναγωνίστριες –συναγωνιστές, φίλες και φίλοι

Η σωματειακή επιτροπή, καταγγέλλει ανοιχτά τη στάση της διοίκησης Παχατουρίδη που υλοποιεί πιστά τις πολιτικές της κυβέρνησης της ΝΔ και των προηγούμενων κυβερνήσεων. Νομιμοποιεί το ΣΜΑ αδιαφορώντας για την υγεία των εργαζόμενων και των κατοίκων. Αδιαφορεί για τους θανάτους δυο συνάδελφων που εργάζονταν στη μεταφορά απορριμμάτων από το ΣΜΑ,

από ασθένειες που προκαλούνται κι από τις βλαπτικές συνέπειες που έχει η λειτουργία του. Αποκρύπτει αυτό που πλέον το γνωρίζουν όλοι. Ότι έχουν ανιχνευτεί πολλές φορές ραδιενεργά κατάλοιπα στα οχήματα που μπαίνουν και βγαίνουν στο σταθμό μεταφόρτωσης. Αποκρύπτει ότι έχουν γίνει δεκάδες εργατικά ατυχήματα.

Όσο και να παρουσιάζετε ο κος Παχατουριδης ως προστάτης των δημοτών ειδικά στην πανδημία, εμείς οι εργαζόμενοι γνωρίζουμε πολύ καλά ότι εδώ και δυο χρόνια δεν έχουμε πάρει τα απαραίτητα υλικά που δικαιούμαστε για την υγεία και την προστασία μας από τα εργατικά ατυχήματα. Δεν έχουν γίνει οι απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις που δικαιούμαστε.

Στερεί τις ειδικές άδειες από τις ευπαθείς ομάδες, αγνοώντας τις υποδείξεις του γιατρού εργασίας. Παρόλο που έχουμε σήμερα τουλάχιστον δυο κρούσματα covid 19 δεν έχουν παρθεί τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία των εργαζόμενων. Αντί αυτού έκανε προσπάθειες αξιοποιώντας τους εργοδοτικούς συνδικαλιστές να φρενάρει την σημερινή συγκέντρωση.

Λέμε σε όλους αυτούς ότι ματαιοπονούν και θα το διαπιστώσουν πολύ σύντομα. Εμείς οι εργαζόμενοι θέλουμε να είμαστε υγιείς για να είμαστε δίπλα στα παιδιά και στις οικογένειές μας. Έχουμε χρέος απέναντι σε αυτούς και στον εαυτό μας. Έχουμε χρέος απέναντι στους γειτόνους μας, απέναντι στα παιδιά τους που έρχονται στο άλσος. Δεν έχουμε διάολε, δύο ζωές για να τους δώσουμε τη μία. Δεν πρόκειται να μείνουμε με σταυρωμένα χέρια.

Σας απευθύνουμε κάλεσμα αγώνα. Με αποφασιστικότητα να τον οργανώσουμε για μια γειτονιά χωρίς περιβαλλοντικές επιβαρύνσεις από σταθμούς μεταφόρτωσης, για μια πόλη χωρίς ρύπους και διασπορά καρκίνων από χωματερές και εργοστάσια, για μια χώρα με κεντρικό

σχεδιασμό για τη διαχείριση των απορριμμάτων με κύριο γνώμονα την υγεία του λάου και όχι το κέρδος των μεγαλοεπιχειρηματιών.

Παλεύουμε ενάντια στην εμπορευματοποίηση της διαχείρισης των απορριμμάτων και σε κάθε μορφή ιδιωτικοποίησης που συνεπάγεται αυτή. Για αυτό λέμε όχι στις συμπράξεις δημοσίου και ιδιωτικού τομέα. Για αυτό λέμε όχι στις συμβάσεις παραχώρησης. Δεν θέλουμε να μετακυλύονται τα βάρη στις πλάτες μας μέσω των ανταποδοτικών τελών και άλλων «περιβαλλοντικών» τελών. Να φορολογηθεί το κεφάλαιο και οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Να φορολογηθούν τα παράσιτα που δεν έχουν δουλέψει μια μέρα στη ζωή τους κι έχουν τα πλούτη όλου του κόσμου.

Απαιτούμε τη Μόνιμη και σταθερή δουλειά όλων των εργαζομένων σε δημόσιους φορείς διαχείρισης των απορριμμάτων χωρίς όρους και προϋποθέσεις με πλήρη εργασιακά δικαιώματα.

Σήμερα υπάρχει η επιστημονική γνώση, τα εργαλεία και το εξειδικευμένο επιστημονικό δυναμικό ώστε η διαχείριση απορριμμάτων να γίνεται προς όφελος της υγείας του λαού και του περιβάλλοντος! Σήμερα μπορεί να γίνει προώθηση της ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή. Μπορεί να υπάρξει καθορισμός σύγχρονων όρων για την ορθολογική και ασφαλή αποκομιδή των απορριμμάτων από τις υπηρεσίες του κάθε δήμου με μόνιμο προσωπικό και σύγχρονο εξοπλισμό καθώς και με τις απαραίτητες υποδομές.

Υπάρχουν κριτήρια για να εξετάζεται, το πρόσφορο ή όχι της κατασκευής κεντρικών (ΣΜΑ) και τοπικών σταθμών μεταφόρτωσης απορριμμάτων. Κι αυτά τα κριτήρια δεν μπορεί να είναι κάθε φορά το συμφέρον των επιχειρηματικών ομίλων.

Η πάλη μας πρέπει να στοχεύει στα αίτια του προβλήματος. Λύση προς όφελος μας είναι η διαχείριση των απορριμμάτων από έναν ενιαίο κρατικό φορέα, όπου κριτήριο θα είναι η προστασία της υγείας των ανθρώπων και του περιβάλλοντος. Είναι όμως μια λύση που απαιτεί την πάλη μας και τη συνειδητοποίηση ότι υγεία και προστασία του περιβάλλοντος δεν πηγαίνουν μαζί με τα κέρδη και τα επιχειρηματικά σχέδια! Είναι κάτι που το μάθαμε πολύ καλά μέσα από τους αγώνες μας.